

In Zicht

foto: © bert souman

Een statig, maar reeds
vervallen pand
schaduw van gordijnen
voor de ramen, waarin
planten zich een weg banen

gedicht: © erik kramer

naast de voordeur
twee oude fietsen
innig verbonden
door zware kettingen

ik vermoed geluk
achter ongewassen ramen.

